

Het evangelie weer terug in Jeruzalem

De
cirkel is
rond

'De wedergeboorte van Israël' - Foto: 'Unsplash'

PETACH TIKVAH NIEUWS

JAARGANG 15 - NR4 - DECEMBER 2018

door Eelco Schaap



Vanuit Jeruzalem verspreide het evangelie zich naar Judea, Samaria en naar de uitersten van de aarde (Hand 1:8). Nu, na meer dan 2.000 jaar is het vuur van het evangelie weer aan het terugkeren naar Jeruzalem! De cirkel is rond!

Als Joden uit Israël moeten vluchten (70 na Chr. - vernietiging Jeruzalem) wordt Israël een troosteloze woestijn. Meer dan 2.000 jaar lijkt Gods focus meer bij gelovigen uit de volken ('heidenen') te liggen dan met de Joden. Jezus noemt dit de 'tijd van de heidenen' en het duurt zo lang Jeruzalem vertrapt wordt door heidenen (Lukas 21:24). Vanaf 1948 (stichting van de staat Israël) begint de 'tijd van het herstel van Israël' en Joden keren massaal terug naar Israël. Pas in 1967 komt Jeruzalem weer onder Israëliësch zelfbe-

stuur en wordt de stad niet meer vertrapt door niet-joden. Kunnen we stellen dat de door God bepaalde 'tijd van de heidenen' geëindigd is? Romeinen 11:25 vertelt een geheim: 'een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan'. Feit is dat inmiddels bijna alle volken met het evangelie bereikt zijn. Is God in onze tijd 'verharde' Joodse harten 'zacht' aan het maken? Vast staat dat pas ná 1967 een significante groei van het aantal Messiaanse gelovigen in Israël plaats vond, niet ervoor! Inmiddels liggen de schattingen op 25.000 á 30.000 Messiaanse gelovigen!

En zo komt het evangelie weer terug in Jeruzalem! Het geestelijk herstel van Israël is begonnen. Dode stenen worden levend in Hem en het zijn voorboden van

de massale bekering van het Joodse volk. Zo zien we uit naar de grote opwekking die God beloofd heeft. Heel Israël wordt gered als de volheid van de heidenen binnengaat en 'en dit is het verbond met hen, wanneer Ik hun zonden zal weg nemen' (Rom. 11:25-27).

GODS TIJD OPMERKEN

Het niet herkennen van de 'tekenen van de tijden' werd Israël noodlottig, 'zij hadden de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag' (Lucas 19:44). Hoe afschuwelijk om - ondanks alle Bijbelkennis - Gods moment te missen. Een waarschuwing, óók voor ons. Ze verwachtten het 'herstel van het Koningschap voor Israël', niet een gekruisigde Messias! Opnieuw schokkend is het als na Pinksteren óók 'heidenen' tot geloof in Jezus komen (Handelingen 15:14-17). Een speciale

Lees verder op de volgende pagina »

vergadering was nodig en Jacobus zet dan uiteen 'hoe God naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen, terug zou keren en de vervallen hut van David weer zou opbouwen. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de HEERE gaan zoeken en alle heidenen over wie Gods Naam is uitgeroepen.' (Handelingen 15:14-17) Dit is Gods Masterplan: redding en herstel voor alle volken!

ONBEGREPEN

Regelmatig voel ik me net als Jacobus. Zoals Jacobus de toenmalige Joodse gelovigen moest overtuigen vanwege 'niet-joden' die tot geloof kwamen zo voel ik mij soms in christelijke kringen, maar dan andersom! Veel kerken worstelen om Israël een levende plek te geven en een sleutel is relatie met de Messiaanse gemeenten in Israël zelf. De profeten hebben eeuwenlang naar de geestelijke wedergeboorte van Israël uitgekeken. Zodat de volken zullen weten dat Ik de HEERE ben (Ezechiël 36:23), zodat er opwekking komt (Handelingen 15:17), de doden opstaan (Romeinen 11: 15) en de Koning Zelf terugkomt! Wat willen we nog meer? Van geen enkel ander land in de

wereld kan dit gezegd worden! Gemeente mis het niet!

GODS VERBONDEN ONDER VUUR

Ja, het evangelie keert terug! Maar denk niet dat satans vuurlijn tegen Gods verbonden met Israël opeens stoppen. Integendeel, het is een intense geestelijke strijd, want Jezus komt terug! Christelijk antisemitisme is een misleiding die zegt dat de Kerk in de plaats van Israël is gekomen. Het is een geestelijk, satanisch bolwerk in het denken waardoor miljoenen Joden zijn gehaat en vermoord in de naam van Christus. Het gevolg is dat het voor Joden moeilijk is Jezus als hun Messias te (h)erkennen, ook omdat het geassocieerd wordt met een bekering tot het christendom.

WORDT WAKKER GEMEENTE!

Er is een bovennatuurlijke strijd om de christelijke Kerk te weerhouden om Israël jaloers te maken op hun Messias (Rom. 11:11). 2.000 jaar zijn al voorbij en daarom is het de hoogste tijd om wakker te worden! De jonge Messiaanse gemeenten hebben de niet-Joodse kerk nodig in gebeden en relaties, en andersom heeft de Kerk hun nodig!

JONGEREN

Ook ontbreekt een jonge generatie in de Kerk als het gaat om Gods plan met Israël. PETACH TIKVAH wil kerken en jongeren helpen hiermee. In onderwijs, maar ook door hen op verschillende manieren te connecten met de levende stenen in Israël. Zo biedt PETACH TIKVAH voor bijvoorbeeld kerken, (jongeren)groepen en bijbelstudiegroepen een training aan met de titel 'Israël, de Messias en jij'. Zo'n training is interactief en uitdagend voor jongeren en kan op locatie gegeven worden (en uiteraard ook op het terrein in Hooghalen. Lees verder bij 'Jongeren mobiliseren voor Gods plan met Israël en de volken' over onze visie.)

HELP MEE

Jij kan het verschil maken en geschiedenis veranderen! Door je handen en hart aan te bieden aan God! Help ons mee, want we kunnen dit niet alleen! Misschien financieel, maar ook in gebed of praktisch! Of breng jongeren met ons in contact. We hebben een aantal vacatures en willen vooral jongeren uitdagen om een 'fakkeldrager' te worden!

Marcos vindt een nieuw leven in Israël...

Dit verhaal van Marcos uit Buenos Aires is opgetekend door Marcello, van Ezra in Argentinië.



Na al eerder over hem gehoord te hebben, kon ik Marcos eindelijk ontmoeten. Onze afspraak vond plaats in een café in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires, op een grijze, winderige dag. Ideale omstandigheden om binnen te zitten voor een praatje.

'Zoon', vertelde hij me, 'het is geweldig hoe een nieuwe deur voor me is opengegaan. Mijn leven was op straat en ik wenste wel dood te zijn. Zo klom ik in die enorme vuilniscontainers, eerst met mijn hoofd, met mijn voeten naar buiten bungelend om te overleven. Het brood wat mensen me gaven moest ik verdelen tussen mij, mijn vrouw en

mijn dochter. Ik wist niet wat ik moest doen. Als je 58 jaar bent, is het een beetje laat om nog te bedenken wat je moet doen. Ik wilde wel dat ik de tijd 40 jaar kon terugdraaien om niet opnieuw dezelfde fouten te maken, maar dat is onmogelijk. Drie jaar geleden kwam ik erachter dat mijn grootvader aan mijn vaders kant Joods was. Eerst dacht ik: wat heb ik daar nou aan? Maar in het *Joods Cultureel Centrum* vroegen ze me of ik in Israël zou willen leven, dat ik een baan zou kunnen krijgen en een nieuw leven zou kunnen beginnen. Ik rende naar huis en vertelde het mijn vrouw. Ik geloof niet echt in God maar dit nieuws leek wel echt van Hem te komen! Ik ging naar het *Joods Agentschap* en zij vertelden me over *Ezra*. En Ezra betaalde wat ik nodig had om naar Israël te kunnen gaan. Dank, dank, dank!

PROJECT EZRA

Jongeren **MOBILISEREN** voor Gods plan met Israël en de volken

WAAR ZIJN DE JONGEREN?

In de praktijk zijn het vooral ouderen zijn die 'iets' met Israël hebben. Jongeren ontbreken en dat heeft verschillende oorzaken:

1. Onderwijs: er ontbreekt uitdagend onderwijs, gericht op jongeren, terwijl er wél een tsunami van negatieve media over hen wordt uitgestort als het gaat om Israël;
2. Generatiekloof: Israëlgroepen bestaan meestal uit ouderen en er is geen aansluiting met jongeren;
3. Israëlaanbidding: niet Israëls sterke leger, Israël-producten of Israëls economie gaan Gods plan volvoeren, alleen Gods ingrijpen. Jongeren zoeken naar waarheid en niet alles wat Israël doet is goed. Aanbid de God van Israël, met Jezus als Messias centraal, en niet Israël!
4. Identiteitsverwarring: jongeren haken af als christenen met Israëlische vlaggen dansen of zich Joods beginnen te gedragen. Het herontdekken van de Hebreeuwse wortels is belangrijk om één te worden met Joden die ook in Jezus geloven (Efeze 2:14-16), terwijl we verschillend mogen blijven. Zoals in een huwelijk man en vrouw één worden, zo is een vrouw geen man en andersom ook niet! Zo is het ook met de relatie tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen;
5. IK-gerichtheid. In onze samenleving staat het 'recht' op zelfbeschikking centraal: laten anderen 'MIJ' niet opdringen hoe IK mijn leven moet leiden! Veel jongeren zeggen 'Als 'IK' me goed voelt, dan is het goed'. Dit is het vervullen van de eigen behoeftebevredestiging; het idee dat Gods plan draait om 'MIJN' groei is Grieks denken (IK centraal), en niet het GOD-gerichte Hebreeuwse denken. God heeft een groter plan dan 'IK-alleen'. Israël in onze kerken onderwijzen streeft niet hun 'IK' maar eert God!

INVESTEREN IN DE VOLGENDE GENERATIE

Genoeg werk aan de winkel dus! Daarom wil PETACH TIKVAH blijven investeren in de volgende generatie. We doen dat onder andere door:

- Israël Experience jongeren reizen die **levensveranderend** zijn. Uitdagende en avontuurlijke reizen waar we in kleine groepen connecten met de lokale Messiaanse gelovigen in Israël.

- Jongerenweekends/avonden. Door het organiseren van events en avonden met onderwijs.
- Outreach Israël. We bieden jongeren de mogelijkheid in praktische werkprojecten te dienen in samenwerking met Messiaanse bedieningen en gemeenten. Het gaat dus om praktische dienstbaarheid voor een aantal maanden in Israël en daarmee ontstaan er sterke relaties.
- Bruggen bouwen: We ondersteunen kerken in het leggen van relaties met de Messiaanse gemeente en bedieningen.
- Toerusting en onderwijs. We bieden trainingen aan. Denk ook de training 'Israël, de Messias en jij' en ook de 'Discipelschap Journey Israel' is een mooi voorbeeld; een discipelschapstraining van 2 maanden in Israël in samenwerking met de Messiaanse beweging.

Als wij iets voor u of uw gemeente kunnen betekenen neemt u dan contact met ons op.

ISRAËL EXPERIENCE JONGEREN FONDS

Vanuit Gods perspectief weten we dat we enorm strategisch bezig zijn en we beseffen dat we dit niet alleen kunnen! PETACH TIKVAH wil investeren in jongeren en prijzen zo laag mogelijk houden. Of het nu onderwijs, een event of een jongerenreis is. Zodat het ook écht haalbaar is voor jongeren om deel te nemen. Ook willen we reisleiders opleiden, maar kunnen van hen niet verwachten dat ze elke keer de volledige bijdrage moeten ophoesten. Om dit soort kosten zo laag mogelijk te houden heeft PETACH TIKVAH een 'Israël Experience Jongeren Fonds' in het leven geroepen.

WILT U INVESTEREN IN JONGE MENSEN, (DE LEIDERS VAN MORGEN)? VERMELD DAN BIJ UW GIFT: 'ISRAËL EXPERIENCE JONGEREN'.



ISRAËL EXPERIENCE



BIJEENKOMSTEN & ACTIVITEITEN

• 29 december 2018 t/m 24 februari 2019

DISCIPELSHIP JOURNEY ISRAËL. Een uniek 8-weken trainingsprogramma voor alle leeftijden. Zie de website!

• 14 –24 februari 2019

ISRAËL EXPERIENCE JONGERENREIS (voorjaarsvakantie).

Er zijn nog 2 plekken beschikbaar!

• Mei 2019

Een jongerenweekend op het terrein van Camping Tikvah. Data volgen.

Hou voor alle activiteiten de website in de gaten!

PETACH TIKVAH maakt een nieuwe ontwikkelingsfase door! Daarom zoeken we vrijwilligers die zich willen inzetten om Gods werk 'handen en voeten' te geven. Dat kan zowel in Nederland als in Israël. Vanuit ons visie voor jongeren/jong volwassenen dagen we juist jullie uit om te reageren!

Nederland

We werken vanuit een boerderij vlakbij het voormalig kamp Westerbork (Drenthe). Het campingterrein dient ter ondersteuning van het werk van PETACH TIKVAH. We zoeken vrijwilligers voor (parttime is mogelijk):

- Kantoor: receptiemedewerkers camping, assistent boekhouding, vertalers Engels
- Terrein: beheerder gebouwen & camping, medewerkers onderhoud & schoonmaak
- Oproepvrijwilliger (events, beurzen, nieuwsbrieven)
- Online media: video maker/editor, ontwikkelen social media kanalen

Israël

Wil je Israël van binnenuit leren kennen en tot zegen zijn bij projecten, gemeenten, bedieningen of gezinnen? Kun jij jezelf goed redden, en ben je minimaal twee maanden beschikbaar? Ben je dienstbaar, maar durf je ook aan te pakken? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

- Medewerkers hospitality Bed & Breakfast
- Hulp huishouding bij (veelal jonge) gezinnen
- Praktische helpers bij renovatie/onderhoud

Zie verder onze website. Intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg met de lokale leiders met wie we samenwerken.

HELP ONS MEE MET UW GIFT

Als u (nog) geen donateur bent, maar zich wel betrokken voelt bij het werk van PETACH TIKVAH, willen we u vrijmoedig vragen ons te ondersteunen met een financiële bijdrage. Op de bijgevoegde antwoordkaart is het mogelijk uw gift te specificeren, maar een algemene gift is óók belangrijk (Project PETACH TIKVAH). Zonder algemene giften zijn we als een motor zonder olie! (bijv. kosten voor nieuwsbrieven, huisvesting en ICT). Nieuw is het 'Israël Experience Jongerenfonds'. Als u al donateur bent, willen we u hartelijk danken voor uw financiële bijdrage. Zonder uw trouw zouden we onze opdracht voor God niet goed kunnen uitvoeren!

VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN

Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: 'Project PETACH TIKVAH', 'Project Ezra', 'Project Gaarkeuken', 'Project Onderwijs en training' of 'Israël Experience Jongerenfonds'.

COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.

1. PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. door onderwijs en toerusting, praktische outreach in Israël en *Israël Experience* reizen. Zo mogen we meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.
2. PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een *Discipelschap Training* in Israël te volgen in samenwerking met Messiaanse bedieningen.
3. PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse kerk.
4. We verlenen hulp aan Joden bij de *alijah* en andere hulpprojecten.

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel van de gemeente in zijn oorsprong.

PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe) vlakbij het voormalige *Judendurchgangslager* Westerbork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is *Camping Tikvah* (www.campingtikvah.nl) gevestigd. Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeenkomsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN: NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!



Vormgeving: Sjoel.nl, Sybe de Vos

PetachTikvah
door of hope



EELCO EN KARIN SCHAAP

... zijn de 'visie- en fakkeldragers' van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij en het terrein. Het is een geloofswerk wat financiële uitdagingen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!