

# Het grote bedrog



Het land Israël gefotografeerd vanuit de ruimte (bron: Nasa)

## PETACH TIKVAH NIEUWS

JAARGANG 15 - NR3 - SEPTEMBER 2018

door Eelco Schaap

**De Islam leert dat Abraham zich aan de wil van Allah onderwierp door de bereidheid om Ismaël te offeren op de berg Moria. Daarom claimt ze Jeruzalem en Israëls grondgebied omdat dit aan Abram en zijn nageslacht was beloofd. In deze nieuwsbrief willen we naar de Bijbelse waarheid kijken die staat tegenover de geest van bedrog.**

### BOVENNATUURLIJKE STRIJD

Het conflict om Israëls grondgebied gaat over meer dan alleen een ruzie over grond. Het is een strijd in de hemelse gewesten, omdat God zijn Naam door Jezus als Messias wil vestigen in Israël, voor de ogen van alle volken (Ezechiël 36:23). Daarom kun je van Genesis t/m Openbaring lezen hoe satan en zijn demonen Gods nageslacht, zijn volk proberen te vernietigen.

### ISMAËL EN IZAK

Als God een verbond sluit met Abram, belooft Hij behalve erfelijk bezit van het Land ook veel nageslacht. Zo zelfs dat alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden (Genesis 12&15). Met het uitblijven van Gods belofte (vanwege Sara's onvruchtbaarheid) verwekt Abram een kind bij de Egyptische slavin Hagar. Het is een verwekking vanuit ongeloof en frustratie. Als God later opnieuw aan Abraham verschijnt, dan belooft Hij een zoon aan Sara. Uit Abraham ontstaan dus twee geslachtslijnen, te weten Arabieren (Ismaël) en Joden (Izak).

### MIJN VERBOND ZAL IK MET IZAK MAKEN

Als eerstgeborene was Ismaël logischerwijs erfgenaam. Abraham reageert dan ook 'Och zou Ismaël voor uw aangezicht

mogen leven!' Maar God antwoordt: *'Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik ZAL mijn verbond met hem maken, tot een EEUWIG verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb Ik u verhoord. Zie Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken; twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken, Mijn verbond ECHTER ZAL Ik met Izak maken.'* (Genesis 17:21)

Later zegt Sara tegen Abraham: 'Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon Izak erven'. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: 'Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet

Lees verder op de volgende pagina »

kwelijk zijn in uw ogen... want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.' (Genesis 21:9-13)

### ERFRECHT

Het hedendaagse conflict gaat ten diepste nog steeds over de vraag wie 'het zaad van Abraham' is. God heeft deze zaak echter geregeld in een Testament (wilsbeschikking): Izak is de éniiggeboren zoon van Abraham. (Genesis 22:2, Hebreëen 11:17). Nergens lezen we in de Bijbel dat God Hagar of Ismaël inschakelt. Izak en Ismaël kunnen niet samen erfgenamen van de belofte zijn. Het heeft Ismaël waarschijnlijk jaloers gemaakt. Sinds haar bestaan strijdt Israël nog steeds met alle Arabische volken rondom.

### DE GEEST ACHTER DE ISLAM

De grote leugen is dat volgens de Koran niet Izak, maar Ismaël het kind van de belofte is! Zo claimen moslims het hele grondgebied van Israël! Ook andere zaken zijn verdraaid: Jezus is een profeet, maar zijn Godheid wordt ontkent. Op de rotskoepel in Jeruzalem staat: 'God heeft géén zoon!' Ook kun je je zonden verzoenen door als martelaar te sterven en zo in het paradijs te komen. De Islam ziet zichzelf als het enig ware geloof met als doel wereldoverheersing. Elke

denkbare methode (ook leugen) mag daarvoor gebruikt worden. Het is verboden de islam te verlaten. Als je kijkt naar de vele Islam gerelateerde conflicten in de wereld en hoe christenen onderdrukt worden dan is het een sprookje om te geloven dat de Islam een vredelievende, tolerante godsdienst is. Er is een geestelijke (demonische) dimensie die je niet mag onderschatten.

In het vacuüm van lauw westers christendom, dat bezig is al zijn beginselen prijs te geven, 'rolt' de Islam westerse landen binnen. Ongeveer 24% van de wereldbevolking - ongeveer 1,8 miljard mensen - is moslim. In verscheidene westerse landen is, na het christendom, de Islam nu de tweede godsdienst geworden.

### DE (MEDIA)LEUGENS ONTMASKEREN

God wil niet dat iemand verloren gaat en voor dat reddingsplan heeft God Israël als volk gevormd, zijn Zoon daaruit geboren laten worden, de gemeente van gelovigen in Jezus toegevoegd, enz. Ook voor het nageslacht van Ismaël is de Messias gekomen! We mogen moslims liefhebben, maar de misleidende leugengeest achter de Islam verwerpen! Gods verlossingslijn loopt via Izak (Israël dus). De slang (of draak) strijdt daartegen (Genesis 3:15). Deze strijd is actueel en ook wij staan

aan één van beide kanten. Je hoort óf bij het 'zaad' van God óf bij het 'zaad' van de slang.

De media is zo'n strijdgebied. Zo werd dit voorjaar de door Hamas georganiseerde 'Mars voor de terugkeer', in de media gepresenteerd als 'vreedzame betogingen door ongewapende burgers'. Mannen, vrouwen en kinderen uit de Gazastrook kwamen massaal naar het grenshek, met het doel om op Israëlijs grondgebied door te dringen en het land 'gerechtelijk terug te nemen'. Bij elke verdediging wordt Israël vervolgens neergezet als de bezetter en agressor!

Vanuit PETACH TIKVAH hebben we een hart voor jongeren. En te midden van dit mediageweld blijft Gods perspectief (onderwijs) essentieel om niet verward te raken! Daarnaast zijn jongerenreizen, het doen van praktisch werk en het leggen van relaties in Israël belangrijk.

BID MEE DAT  
MEER JONGEREN PRAKTISCH  
GAAN MEEHELPEN. WANT JEUGD  
SPREEKT TOT JEUGD!



## 'volgend jaar in Jeruzalem'

Wij zijn *Noemi en Lara*, moeder en dochter. We wonen in Rosario, in de provincie Santa Fe in Argentinië. We zijn Joods en het was onze droom om in Israël een nieuwe start te maken. In 2015 startten we alle formaliteiten om *aliyah* te maken en we beseften dat het een grote verandering zou zijn. Ik (*Noemi*) heb mijn jeugd in Israël doorgebracht, maar ben terug gegaan naar Argentinië. Toen *Lara* in 2017 haar school had afgemaakt, konden we ons meer richten op het maken van *aliyah*. In Argentinië is het erg moeilijk om werk te vinden, en dat maakt ook het proces om *aliyah* te maken niet gemakkelijk. Eigenlijk wilden we het bijna opgeven totdat we in contact kwamen met *Ezra*. In het Hebreeuws betekent *Ezra* 'hulp'. Door hulp van *Ezra* werd onze droom werkelijkheid en is het voor ons mogelijk om te zeggen: 'Volgend jaar in Jeruzalem'. We zijn heel dankbaar!

PROJECT EZRA

**ANNELIES  
MEEK-TARIS**

Ik ben 30 jaar en doe sinds een aantal jaar een paar dagen per week vrijwilligerswerk op het kantoor van PETACH TIKVAH. Ik help mee met de boekhouding en andere administratieve taken. Omdat de camping óók onderdeel is van het geheel, ben ik tegelijkertijd receptioniste. In 2014 kwam ik tot geloof waarna mijn leven best wel op z'n kop stond. Ik zat er echt doorheen en zocht een fijne plek om naar toe te gaan. Mijn ouders attendeerden mij op PETACH TIKVAH en zo ben ik in contact gekomen met Eelco en Karin. Ik had al begrepen dat Israël een belangrijke rol speelt bij PETACH TIKVAH, alleen wist ik hier inhoudelijk weinig van. In deze periode heb ik van alles mogen ontdekken over Gods liefde voor zijn volk Israël en heb ikzelf genezing en herstel mogen ontvangen. Tweemaal ben ik met de Israel Experience jongerenreis mee geweest en het was echt fantastisch om in een groep het land van de Bijbel te mogen bezoeken en te beleven. Samen de dag beginnen met Bijbel lezen, zingen en gebed. Wat ik bijzonder vind is dat je ook tijd door brengt met Messiaanse Joden en daardoor de waardevolle combinatie mag proeven van hun Joodse traditie en geloof in Yeshua. Dus echt een aanrader om een keer mee te gaan!

**RACHEL VAN WERVEN**

Ik ben 33 jaar en woon in Groningen. Sinds enkele maanden ben ik één dag per week als vrijwilliger te vinden bij PETACH TIKVAH. Ik hou me daar met van alles en nog wat bezig, zoals de belangrijke vraag: 'hoe kunnen we jongeren betrekken bij Israël? Bijvoorbeeld door jongerenreizen te organiseren, jongeren uit te nodigen als er sprekers (uit Israël) zijn, of trainingen te organiseren, gerelateerd aan Israël. Er is altijd wel iets te doen: contact onderhouden met Messiaanse Joden, PR, de website, maar soms ook de handen uit de mouwen steken bij camping Tikvah. Om eerlijk te zijn: ik had nooit iets met Israël. Ik ergerde me vooral aan de 'Israël-freaks', waar ik weinig van snapte. Tot ik me enige jaren geleden opeens gedrongen voelde om voor Israël te gaan bidden. Ik ben me toen gaan verdiepen in wat God over Israël zegt (wat daarover in de Bijbel staat). Tegelijkertijd kwam toen de Israel Experience reis van PETACH TIKVAH op mijn weg en besloot ik mee te gaan. Het resultaat was, dat ik ging beseffen dat Israël voor God nog steeds belangrijk is! Ook heb ik afgelopen najaar de 'DJI' gevolgd, een discipelschapstraining in Israël zelf. God maakte me duidelijk dat gebed voor Israël belangrijk is, maar het viel me op, dat vooral de oudere generatie komt opdagen bij gebeds- en studiebijeenkomsten. Daarom wil ik via PETACH TIKVAH proberen om meer jongeren te bereiken, zodat ook mijn generatie gaat bidden voor Gods volk. Wie weet, tot ziens bij PETACH TIKVAH!

nen we jongeren betrekken bij Israël? Bijvoorbeeld door jongerenreizen te organiseren, jongeren uit te nodigen als er sprekers (uit Israël) zijn, of trainingen te organiseren, gerelateerd aan Israël. Er is altijd wel iets te doen: contact onderhouden met Messiaanse Joden, PR, de website, maar soms ook de handen uit de mouwen steken bij camping Tikvah. Om eerlijk te zijn: ik had nooit iets met Israël. Ik ergerde me vooral aan de 'Israël-freaks', waar ik weinig van snapte. Tot ik me enige jaren geleden opeens gedrongen voelde om voor Israël te gaan bidden. Ik ben me toen gaan verdiepen in wat God over Israël zegt (wat daarover in de Bijbel staat). Tegelijkertijd kwam toen de Israel Experience reis van PETACH TIKVAH op mijn weg en besloot ik mee te gaan. Het resultaat was, dat ik ging beseffen dat Israël voor God nog steeds belangrijk is! Ook heb ik afgelopen najaar de 'DJI' gevolgd, een discipelschapstraining in Israël zelf. God maakte me duidelijk dat gebed voor Israël belangrijk is, maar het viel me op, dat vooral de oudere generatie komt opdagen bij gebeds- en studiebijeenkomsten. Daarom wil ik via PETACH TIKVAH proberen om meer jongeren te bereiken, zodat ook mijn generatie gaat bidden voor Gods volk. Wie weet, tot ziens bij PETACH TIKVAH!

**ISRAËL EXPERIENCE REIS**14 t/m 24  
februari  
2019

**Ben je tussen de 17 en 35 jaar? Dan nodigen we je uit voor een unieke 10-daagse Israëlreis in de voorjaarsvakantie van 2019.**

Deze reis is uniek, want :

- We durven te zeggen dat we de goedkoopste zijn in Nederland. Met vroegboekorting betaal je slechts € 1.095,- all-in! (aanmelden vóór 1 okt. 2018) D.w.z. dat alles erin zit: vliegticket, accommodaties, vervoer,

maaltijden en entreegelden. Boek je later dan betaal je € 1.250,- (uiterlijk 15 november).

- Het is geen 'gewone' toeristische reis. Je krijgt inzicht in wat God doet in Israël en leert wat de Bijbel er eigenlijk over zegt. Zo leer je Messiaanse gelovigen kennen en zijn er andere contacten met de lokale bevolking. Daarnaast gaan we natuurlijk ook het land verkennen (van de Golan in het noorden t/m de Negev in het zuiden, Tel Aviv, Jeruzalem en meer).

- Deze reis zal je relatie met God verdiepen. Dit hebben we elk jaar gezien bij jongeren die dit avontuur met ons aangingen. Door gesprekken en getuigenissen van mensen en doordat we elke morgen samen beginnen met gebed en aanbidding.

**BEN JE CHRISTEN, FLEXIBEL, EN AVONTUURLIJK INGESTELD? MELD JE DAN VÓÓR 1 OKT 2018 AAN: [EELCO@PETACHTIKVAH.ORG](mailto:EELCO@PETACHTIKVAH.ORG).**

## BIJEENKOMSTEN & ACTIVITEITEN

**VR 28 t/m ZO 30 september 2018 – Ancients Paths Seminar** met *John en Ann Smith* uit Canada. Aanmelden verplicht! (via website of e-mail)

**ZO 7 oktober – Pinkstergemeente 'Kom en Zie', Rotterdam** (Boezemweg 166, 10:30u) met *Avishalom Teklehaimanot* en *Andrey Gelbet* (Israël).

**DI 9 oktober – Avond voor jongeren** met *Avishalom Teklehaimanot* en *Andrey Gelbet* uit Israël (onder voorbehoud).

Avishalom Teklehaimanot is voorganger van Messiaanse gemeente (en centrum) *Tents of Mercy* in *Quiyat Yam* ten noorden van *Haifa*. Avishalom is geboren en getogen in Addis Ababa (Ethiopië). In de 90'er jaren - hij was toen 17 jaar - maakte hij met zijn familie een wonderbaarlijke exodus mee naar Israël. Als jonge student vond hij het geloof in Jesjoea. *Andrey Gelbet* is deel van het leidersteam van Tents of Mercy. Zijn hart gaat ernaar uit om jongeren uit Israël en de volken met elkaar te verbinden.

**1 t/m 12 november 2018 – Israëlreis voor ouderen** (vol!).

**28 december 2018 t/m 21 februari 2019 – Discipleship Journey Israel.**

Een uniek 8-weken trainingsprogramma in Israël voor alle leeftijden.

**14 t/m 24 februari 2019 – Israël Experience Jongerenreis**

(voorjaarsvakantie)

**ALLE BIJEENKOMSTEN ZIJN, TENZIJ ANDERS VERMELD, BIJ PETACH TIKVAH IN HOOGHALEN. HOU VOOR ALLE ACTIVITEITEN DE WEBSITE IN DE GATEN!**

**Wij bieden de mogelijkheid om op vrijwillige basis 3 maanden dienstbaar te zijn binnen de Messiaanse beweging IN ISRAËL bij projecten, gemeenten, bedieningen of individuele personen:**

- Medewerkers hospitality Bed & Breakfast
- Hulp huishouding bij (veelal jonge) gezinnen
- Helpende handen /medewerkers renovatie

**Ook zoeken we mensen voor ons centrum IN HOOGHALEN (DRENTHE):**

- Medewerker beheer gebouwen/terrein/camping
- Video maker/editor.

Kijk voor meer info op [www.petachtikvah.org/vacatures](http://www.petachtikvah.org/vacatures). De *intake* vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg met de lokale mensen/leiders met wie we samenwerken.

## HELP ONS MEE MET UW GIFT

Als u (nog) geen donateur bent, maar zich wel betrokken voelt bij het werk van PETACH TIKVAH, willen we u vrijmoedig vragen ons te ondersteunen met een financiële bijdrage. Op de bijgevoegde antwoordkaart is het mogelijk uw gift te specificeren, maar een algemene gift is óók belangrijk (Project PETACH TIKVAH). Zonder algemene giften zijn we als een motor zonder olie! Denk aan o.a. kosten voor nieuwsbrieven, huisvesting en ICT. Nieuw is het *'Israël Experience Jongerenfonds'*. Als u al donateur bent, willen we u hartelijk danken voor uw financiële bijdrage. Zonder uw trouw zouden we onze opdracht voor God niet goed kunnen uitvoeren!

### VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN

Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: 'Project PETACH TIKVAH', 'Project Ezra', 'Project Gaarkeuken', 'Project Onderwijs en training' of 'Israël Experience Jongerenfonds'.

## COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.

1. PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. door onderwijs en toerusting, praktische outreach in Israël en *Israël Experience* reizen. Zo mogen we meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.
2. PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een *Discipleship Training* in Israël te volgen in samenwerking met Messiaanse bedieningen.
3. PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse kerk.
4. We verlenen hulp aan Joden bij de *alijah* en andere hulpprojecten.

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel van de gemeente in zijn oorsprong.

PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe) vlakbij het voormalige *Judendurchgangslager* Westerbork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is *Camping Tikvah* ([www.campingtikvah.nl](http://www.campingtikvah.nl)) gevestigd. Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeenkomsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen  
T 0593 - 59 20 97 • E [info@petachtikvah.org](mailto:info@petachtikvah.org)  
[www.petachtikvah.org](http://www.petachtikvah.org) • Lid van [Israëlplatform.nl](http://Israëlplatform.nl)  
IBAN: NL75 RABO 0382896408  
BIC: RABONL2U  
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!



Vormgeving: Sjoel.nl, Sybe de Vos

  
**PetachTikvah**  
door of hope



### EELCO EN KARIN SCHAAP

... zijn de 'visie- en fakkeldragers' van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij en het terrein. Het is een geloofswerk wat financiële uitdagingen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!