

De waanzinnige strijd om Jeruzalem



Tempelplein met de Rotskoepel, Jeruzalem

PETACH TIKVAH NIEUWS

JAARGANG 15 - NR 2 - JUNI 2018

door Eelco Schaap

Het moderne Israël bestaat nu 70 jaar en ik geloof met mijn hele hart dat we nu een nieuwe fase ingaan. Gods glorie zal meer zichtbaar worden in Israël, maar het zal ook gepaard gaan met veel strijd.

Is het rationeel verklaarbaar dat een klein strookje land van 15-135 km breed en net 100 km langer dan Nederland, elke dag in het wereldnieuws staat? Is het logisch dat de opening van een ambassade in Jeruzalem wereldwijd zo'n ophef veroorzaakt? Is christelijk antisemitisme verklaarbaar, terwijl 80% van de Bijbel gaat over Gods plan met Israël? Is er een rationeel antwoord op de industriële vernietiging van 6 miljoen Joden in christelijk Europa? En zo kan ik nog wel even doorgaan... Is het niet waanzinnig als het gaat om Joden en het land Israël? Nee, deze strijd om

Israël en Jeruzalem is niet logisch verklaarbaar, tenzij je bereid bent de diepere geestelijke dimensie onder ogen te zien.

DE GROTE CONFRONTATIE

Op de Islamitische Rotskoepel in Jeruzalem staat het opschrift: 'Allah is groter' en 'God heeft geen zoon'. Zie hier de grote confrontatie, want wie maakt aanspraak op Jeruzalem?

- *Jeruzalem, stad van de grote Koning* (Psalm 48:2-4)
- *Vanuit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HEERE uit Jeruzalem* (Jesaja 2:3)
- *Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.* (Psalm 132:13-14)

- *Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige berg.* (Zacharia 8:3)
- *In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan.* (Jeremia 3:17)
- *Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.* (Zacharia 12:6b)

De kernvraag is dus: wie gaat er eigenlijk aanbeden worden op deze aarde? Is het God, met Zijn geliefde Zoon Jesjoea of is

Lees verder op de volgende pagina »

het de godheid van de Islam en de wereld, die zegt dat God geen zoon heeft? Dit is **de strijd waar alles om draait**, en ik zou willen dat dit tot iedere lezer door-dringt!

FINAL COUNTDOWN

De woonplaats van de komende Messias zal dus Jeruzalem zijn. En dit is waarom alle destructieve machten van de wereld loeren op Jeruzalem en Israël. Niet de naam van de godheid van de Islam, of van de machthebbers van deze wereld zal in Jeruzalem gevestigd worden, maar de naam van de God van Israël en van de Messias. Vandaar die strijd om Jeruzalem.

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan

bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (Zacharia 12:2-3)

Jeruzalem is Gods 'final countdown'. Daarom zijn de machthebbers op aarde 'bedwemd'.

GODS GLORIE

Bij deze laatste aanval zullen de volken worden vernederd en zal God de Geest van genade en van gebeden uitstorten en zullen zij Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben! (Zacharia 12:9-10) Ook nu al getuigen veel van onze Messiasbelijdende vrienden over een

toename van honger onder Israëli's, naar de waarheid in Jesjoea. En terugkijkend op de afgelopen vijf jaar zien zij ook steeds meer wonderen, tekenen en bekeringen! Ook Bijbels gezien is het aannemelijk te maken dat de tijd van de heidenen vervuld is en we ons nu bevinden in het seizoen van het geestelijk herstel van Israël! (Lucas 21:21-24 en Romeinen 11:25-27)

Als PETACH TIKVAH willen we meewerken aan dit herstel. Daarom willen we vooral ook jongeren mobiliseren voor Gods plan met Israël en de volken.

HELPT U MEE DOOR UW
GEBED EN FINANCIËLE STEUN?

PETACH TIKVAH *hoe het allemaal begon*

Hoe wonderlijk werkt God! Als Karin en ik in 1987 voor het eerst via een studentenreis in Israël zijn - ik ben dan 23 jaar - zijn we na afloop best blij als we weer op Nederlandse bodem landen...

We vinden de Joden erg gestresst, overal religie, ervaren spanning in Oost-Jeruzalem, de luidspreker van de moskee hangt zo'n beetje onder ons hotelraam en ik wordt ziek... Kortom, we vinden Israël eigenlijk 'niks'. Ook klaag ik in de bus met airco vanwege de hitte en ik besef wat Gods volk in oude tijden moet hebben doorgemaakt...

Later op de Bijbelschool krijg ik les in vakken als *eschatologie* en *De wereld van het Oude- en Nieuwe Testament*, maar het onderwerp *Gods hart voor Israël en de Kerk* wordt in het onderwijs overgeslagen. Erg ver gaat ons bijbels inzicht aangaande Israël in die tijd dus niet, laat staan dat we er überhaupt interesse voor zouden hebben.

Wie had daarom kunnen denken dat God ons acht jaar later zou roepen in verband met de terugkeer van Israël naar hun Land, Zijn herstelplan met Israël en de volken, dit alles in relatie tot

de wederkomst van Zijn Zoon? Omdat we druk in onze kerk waren kwam Gods spreken best wel als een verrassing! Wie had kunnen bedenken dat we vier jaar later een boerderij in het Drentse Hooghalen zouden kopen, zonder dat we er ons van bewust waren dat 15 meter van onze boerderij 107.000 Joden werden weggevoerd? Wie had kunnen bedenken dat mijn schoonvader vervolgens voor het eerst vol emotie begint te vertellen dat hij in kamp Westerbork heeft 'gewoond'? Een geheim waar hij nooit eerder over heeft kunnen praten... En zo spreekt God een aantal jaren later opnieuw tot ons door Hosea 2:14 *'Ik zal het dal van Achor maken tot een deur van Hoop'* En zo worden we geleid om PETACH TIKVAH te starten. Hoe wonderlijk werkt God...

VIJFTIEN JAAR OP WEG

PETACH TIKVAH is nu ruim vijftien jaar op weg. In 2003 begonnen we als klein groepje met gebedsavonden en later op de zaterdagavonden met jongeren. Sindsdien mochten veel jongeren een verdieping in hun relatie met Jezus ervaren, wat een zegen! Ook organiseerden we jarenlang huiskameravonden

met leiders uit de Messiaanse beweging en begonnen we met jongerenreizen naar Israël. In 2006 zegde ik mijn baan gedeeltelijk op, in combinatie met het opstarten van Camping Tikvah. Dit als ondersteuning van de visie en om naast de giften van donateurs de lasten van het terrein en gebouwen te kunnen blijven dragen. In 2010 heb ik uiteindelijk mijn baan in geloof volledig opgezegd.

GEMEENSCHAP

In 2013 werd vanuit het werk van PETACH TIKVAH een gemeenschap geboren die we vijf jaar lang mochten leiden. Vanwege de eigen dynamiek van een gemeenschap was de tijd rijp om deze af te scheiden van het werk van de stichting. Daarom hebben Karin en ik het leiderschap van deze gemeenschap kortgeleden overgedragen aan nieuwe, jonge leiders (Johanen en Judith de Vos). *'Deur van Hoop'* blijft samenkomen op het terrein van PETACH TIKVAH. Ook was er voor Karin en mij opnieuw een spreken: *'Ga terug naar je eerste roeping'*. Dit heeft geresulteerd in het aanscherpen van de visie. Lees verder bij *'Jongeren mobiliseren voor Gods plan met Israël en de volken'*.

getuigenis eelco schaaap

Jongeren MOBILISEREN

voor Gods plan met *Israël en de volken*

jongerenwerk

Zoals Israël na 70 jaar 'een nieuw seizoen' is ingegaan, geloven we dat er ook voor PETACH TIKVAH ook een nieuwe tijd is aangebroken. Graag delen we een stukje vanuit ons hart...

God is een God van de generaties en al vanaf het begin van PETACH TIKVAH zijn we geschokt over het feit dat zo weinig christelijke jongeren betrokkenheid of interesse in Gods plan met Israël hebben! Er is een ontbrekende generatie en het zijn voornamelijk ouderen die 'iets' met Israël hebben en dat heeft een oorzaak (waar we omwille van de ruimte niet op in kunnen gaan). Daarom heeft Petach Tikvah onlangs haar visie aangescherpt:

OUTREACH ISRAËL

We willen jongeren mobiliseren voor Gods plan met Israël, de volken en de wederkomst van Jezus. Dit doen we onder andere door het aantal *Israël Experience* reizen te intensiveren, naast onderwijs en toerusting. We geloven ook in relaties en daarom gaan we ons meer richten op praktische werkprojecten voor jongeren in samenwerking met Messiaanse bedieningen en gemeenten. Het gaat dus om praktische dienstbaarheid voor een aantal maanden in Israël. Op deze manier kunnen er relaties worden opgebouwd en kan er dieper inzicht in Gods plan groeien.

BRUGGEN BOUWEN

We willen bruggen bouwen tussen de niet-joodse kerk en de Messiaanse beweging.

TOERUSTING EN ONDERWIJS

We willen inzetten op toerusting en onderwijs. Denk aan de 'Discipleship Journey Israel', een discipelschap training van twee maanden in Israël in samenwerking met de Messiaanse beweging. Zo blijven we trainingen ontwikkelen en geven. Ook willen we jongeren bereiken door het organiseren van events. We hebben er een mooi terrein voor

HULP AAN JODEN

We willen ons inzetten voor hulp aan joden wereldwijd, zoals alijah etc. Vanuit Gods perspectief weten we dat we strategisch bezig zijn en we beseffen dat we dit niet alleen kunnen! We vragen daarom om uw gebed. Wilt u overwegen om dit werk eenmalig of structureel te steunen?



WILT U OVERWEGEN OM DIT WERK EENMALIG OF STRUCTUREEL TE STEUNEN?



Investeer in Israël, investeer in jonge mensen!

Al jaren organiseert PETACH TIKVAH *Israël Experience* reizen naar Israël. Het zijn niet persé toeristische reizen en uit de getuigenissen van veel jongelui blijkt dat de reizen **levensveranderend** zijn. Vooral ook omdat we hen in contact brengen met de lokale gelovigen. Daarnaast zijn de reizen ook bemoedigend voor de Messiaanse gelovigen en worden relaties gelegd.

PETACH TIKVAH wil graag blijven investeren in de volgende generatie. We denken dat dit belangrijk is omdat veel

(christelijke) jongeren simpelweg 'niets met Israël' hebben. Tijdens zo'n reis gebeurt iedere keer weer het wonder: jongeren ontvangen openbaring over Gods plan met Israël en ontdekken het belang om hierin positie in te nemen! Zo'n reis is voor veel jongeren een flinke investering. Veel jongeren kunnen alleen in de duurste perioden van het jaar reizen en daardoor zijn de 'financiën' meestal een belemmering om mee te gaan. PETACH TIKVAH wil de prijzen zo laag mogelijk houden zodat het ook écht aantrekkelijk is voor jongeren om mee

te gaan. Daarnaast willen we reisleaders opleiden, maar we kunnen van hen niet verwachten dat ze elke keer opnieuw een volledige bijdrage moeten ophoesten. Om dit soort kosten zo laag mogelijk te houden heeft PETACH TIKVAH een '*Israël Experience Jongeren Fonds*' in het leven geroepen.

WILT U MEE INVESTEREN IN JONGE MENSEN, DIE DE LEIDERS VAN MORGEN ZIJN? VERMELD DAN BIJ UW GIFT: 'ISRAËL EXPERIENCE JONGEREN'.

SPECIALE BIJENKOMSTEN

DO 14 juni 2018 (19.30 uur) - Daniël Keijzer (Israël)

Daniël is een Messiasbelijdende Nederlandse Jood die alijah heeft gemaakt en vanuit z'n hart spreekt.

VR 18-30 september 2018 - Ancients Path Seminar

Met John en Ann Smith uit Canada. (nadere info volgt)

WO 10 oktober 2018 (19.30 uur) - Avishalom Teklehaimanot en Andrey Gelbet (Israël)

Avishalom is voorganger van het Tents of Mercy Netwerk. Andrey is deel van het leiderschap en altijd betrokken geweest bij Messiaanse jongeren in Israël. De gemeente Tents of Mercy is opgestart door Eitan Shishkoff en inmiddels is uit deze gemeente een heel netwerk van gemeenten in Israël ontstaan.

Zaterdagavondbijeenkomsten (17:00 uur)

Deze worden op het terrein van PETACH TIKVAH gehouden, maar zijn sinds 31 maart jl. ondergebracht in de zelfstandige gemeenschap 'Deur van Hoop'.

Wij bieden de mogelijkheid om op vrijwillige basis dienstbaar te zijn binnen de Messiaanse beweging in Israël bij projecten, gemeenten, bedieningen of individuele personen voor 3 maanden.

- Medewerkers hospitality Bed & Breakfast. Locatie: Israël
- Hulp huishouding bij (veelal jonge) gezinnen. Locatie: Israël
- Helpende handen /medewerkers renovatie. Locatie: Israël

Ook zoeken we enkele mensen in ons centrum in Hooghalen (Drenthe)

- Medewerker beheer gebouwen/terrein/camping. Locatie: Nederland
- Video maker/editor. Locatie: Nederland.

Kijk voor meer informatie op onze website onder www.petachtikvah.org/vacatures. De intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg met de lokale mensen/leiders met wie we samenwerken.

HELP ONS MEE MET UW GIFT

Als u (nog) geen donateur bent, maar zich wel betrokken voelt bij het werk van PETACH TIKVAH, willen we u vrijmoedig vragen ons te ondersteunen met een financiële bijdrage. Op de bijgevoegde antwoordkaart is het mogelijk uw gift te specificeren, maar een algemene gift is óók belangrijk (Project PETACH TIKVAH). Zonder algemene giften zijn we als een motor zonder olie! Denk aan o.a. kosten voor nieuwsbrieven, huisvesting en ICT. Nieuw is het 'Israël Experience Jongerenfonds' (Lees het artikel 'Jongeren mobiliseren' en 'Investeer in jongeren, investeer in jonge mensen'). Als u al donateur bent, willen we u hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage. Zonder uw trouw zouden we onze opdracht voor God niet goed kunnen uitvoeren!

VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN

Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: 'Project Petach Tikvah', 'Project Ezra', 'Project Gaarkeuken', 'Project Onderwijs en training' of 'Israël Experience Jongerenfonds'.

COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.

1. PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. door onderwijs en toerusting, praktische outreach in Israël en *Israël Experience* reizen. Zo mogen we meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.
2. PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een *Discipleship Training* in Israël te volgen in samenwerking met Messiaanse bedieningen.
3. PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse kerk.
4. We verlenen hulp aan Joden bij de *alijah* en andere hulpprojecten.

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel van de gemeente in zijn oorsprong.

PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe) vlakbij het voormalige *Judendurchgangslager* Westerbork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is *Camping Tikvah* (www.campingtikvah.nl) gevestigd. Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeenkomsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN: NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!



Vormgeving: Sjoel.nl, Sybe de Vos


PetachTikvah
door of hope



EELCO EN KARIN SCHAAP

... zijn de 'visie- en fakkeldragers' van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij en het terrein. Het is een geloofswerk wat financiële uitdagingen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!