

70 jaar Israël

Gods timing

De dichtgemetselde Gouden Poort bij het tempelplein, Jeruzalem

PETACH TIKVAH

deur van hoop



NIEUWS

jaargang 15 • nr 1 • maart 2018

door Eelco Schaap

‘Huichelaars, de aanblik van de aarde en hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?’ (Lucas 12:54-56).

Jezus huilt over Jeruzalem omdat ze Gods moment niet onderkennen. Als Hij profeteert dat Jeruzalem zal worden vernietigd, gebeurt dat in 70 na Christus. Het niet herkennen van de ‘tekenen der tijden’ werd Israël dus noodlottig, *‘want zij hadden de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag’* (Lucas 19:44). Dit is een waarschuwing voor ons. We kunnen bijbelkennis bezitten, overtuigd zijn van ‘de juiste leer’, enz., maar tóch Gods moment missen... Hoe afschuwelijk!

Ontkenning van Gods tekenen

Het is gevaarlijk de ‘tekenen van onze

tijd’ te negeren. Jezus onderwees ons niet voor niets eindtijds tekenen! (Mattheüs 24) Toch redeneren veel christenen hier kritisch: *‘dat hebben mensen door alle eeuwen steeds gedacht! Honderd jaar geleden waren er ook oorlogen en aardbevingen, dus wat zegt mij dat wij nu dan wél in de eindtijd zijn?’*

Leren van de vijgenboom

Vanaf de eerste eeuw verwachtten gelovigen Jezus wederkomst. Tóch is er een belangrijk verschil met de 19 eeuwen hiervoor! Het is in onze generatie (afgelopen 70 jaar) dat profetieën zijn vervuld die geschiedkundige feiten zijn:

- Het territoriaal herstel van Israël in 1948 en het herstel van de hebreeuwse

taal zijn de grootste wonderen in onze moderne geschiedenis. Een belangrijk profetisch keerpunt na bijna 2000 jaar ballingschap!

- In onze generatie heeft een massale terugkeer van Joden plaatsgevonden. Er zijn 141 profetieën die gaan over de terugkeer van het Joodse volk in het ‘einde der tijden’. God plant hen terug in het land van hun vaders. (Jer. 24:6)
- De afgelopen 70 jaar vond er fysiek herstel van het verwoeste Land en de steden plaats. Eeuwenlang was Israël een woestijn. In onze generatie wordt het hersteld (Jes 61:4)! Ook zijn delen van de woestijn gaan bloeien. (Jes.51:3) Mensen zullen zeggen: ‘Dit verwoeste land is geworden als de Hof van Eden.’ (Ezechiël 36:35)
- De hereniging van Jeruzalem in

(vervolg op volgende pag.)

1967. Een uniek profetisch moment, want voor het eerst sinds eeuwen is Jeruzalem weer onder Joods bestuur. *'En Jeruzalem zal door de heidenen vertrappt worden, TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn'* (Lucas 21:21-24). Daarna gaat Lucas in één adem door over de wederkomst van de Messias!

- Geestelijk herstel. Sinds 1967 is er beginnend geestelijk herstel: een groeiend aantal Messiaanse Joden!

Deze profetische feiten zijn de afgelopen 70 jaar geheel of gedeeltelijk vervuld! De vijgenboom - symbool voor Israël (Joël 1:7) - is al uitgelopen en WEET dan dat het nabij is!

'Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook, wanneer u al deze dingen zult zien, WEET dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.' (Matt. 24:32-34)

70 jaar Israël

Op 14 mei 1948 is de staat Israël gesticht. Israël bestaat dit jaar dus 70 jaar! Dit is niet zo maar een getal, maar

staat voor volheid, compleetheid, een hele generatie. We zien het steeds terug in de Bijbel. Zo zijn er 70 volken die van Sem, Cham en Jafeth afstammen (Gen. 10). Mozes stelde 70 oudsten aan. Jezus stuurde 70 discipelen erop uit, enz.

Met het getal 70 wordt ook vaak een tijdvak bedoeld. Psalm 90:10 gaat over een complete generatie: *'De dagen van onze jaren: daarin zijn 70 jaren, of, als wij sterk zijn 80 jaren.'*

Zo duurde de Babylonische ballingschap 70 jaar. (Jer. 29:10) Er moest eerst een generatie overheen gaan.

Jeruzalem, het is tijd!

Wees alert op Gods timing! *'De generatie die al deze gebeurtenissen ziet, zal niet voorbijgaan tot de Messias komt'* (Mattheüs 24: 34). 70 jaar gaat over een complete generatie, je kan ook zeggen: de totale vervulling van een profetie.

President Trump: *'Het is tijd om Jeruzalem officieel te erkennen als hoofdstad van Israël'*. 'Jeruzalem, het is tijd!' Dat resoneert! Is het toeval dat Trump juist nú, na 70 jaar, Jeruzalem wil erkennen? Is het toeval dat de wereld reageert als door een hond gebeten? De VN was er snel bij met een afwijzende resolutie,

gesteund door een meerderheid, inclusief Nederland (onder verantwoording van minister Zijlstra, die inmiddels is afgetreden!).

Jeruzalem, een bedwelmende beker

Jeruzalem, heilige stad voor de Islam? Jeruzalem wordt o keer in de Koran genoemd, maar zeker 800 keer in de Bijbel! Ja, let op de bedwelmingsleugens! Nog één keer zullen al de volken optrekken tegen Jeruzalem. Waarom? Om de dragers van Gods verbond te vernietigen, om zichzelf een troon te maken. (Zacharia 12:2-3) Het zal een bedwelmende beker zijn, een steen voor de volken en wie hem optillen zullen zich verwonden.

70 jaar Israël! Jeruzalem is Gods stad en de wereld zal geregeerd worden vanuit Jeruzalem! We leven in een profetische tijd en de vraag is of we de tijd verstaan waarin we leven. Heer, laat ons zijn als de stam Issachar, die inzicht had in de tijden, om te weten wat Israël moest doen. (1 Kron. 12:32)

Vanuit Petach Tikvah willen we mensen alert te maken op deze profetische tijd. Helpt u mee? Laten we toch Gods moment niet missen! ■

Medewerkers/vrijwilligers gezocht

vacature

Voor zowel het werk van Petach Tikvah als Camping Tikvah zoeken wij enkele mensen die ons willen ondersteunen in het werk in Gods wijngaard in Hooghalen (Drenthe).

Wat zoeken wij?

- Receptiemedewerkers
- Medewerker boekhouding
- Helpende handen bij schoonmaak, onderhoud, PR, projecten, enz.

Wie zoeken wij?

In je houding, handelen en spreken leef je vanuit een persoonlijke relatie met Jezus. Je hebt affiniteit met Israël en het werk op een christelijke camping en je bent minimaal één of meer dagdelen per week beschikbaar. Verder ben je flexibel ingesteld en kan je zelfstandig werken.

Wat bieden wij?

Wij bieden een bijzondere plek om je geloof praktisch handen en voeten te geven. We kunnen een reiskostenvergoeding geven en overnachtingsmogelijkheden (in overleg).

NEEM CONTACT OP!

Wil en kun jij ons ondersteunen, neem dan contact op met Eelco Schaap, Tel. 0593-59 20 97, of mail je CV naar: eelco@campingtikvah.nl Je krijgt snel een reactie en samen kijken we naar de mogelijkheden!

PROJECT EZRA

ZION NAAR SION

Ezra's team ontmoette Zion voor het eerst in 2015 tijdens een 'vissersreis' naar Boechara in Oezbekistan. In Boechara leven vooral religieuze families en eigenlijk was het verbazingwekkend dat ze contact met ons wilden! In het algemeen leven de Boecharse Joden namelijk erg geïsoleerd. Zions voorouders leven al lang in Boechara en onder de Sovjettijd was Zions opa rabbijn in de synagoge.

Zion is al vanaf zijn kinderjaren toegewijd aan het bestuderen van de Tora en religieuze boeken. Terwijl zijn buurjongens buiten op straat speelden, spendeerde Zion al zijn vrije tijd in de synagoge. Vanaf zijn kinderjaren lieten zijn ouders hem de liefde van God zien, voor de Tora en het bestuderen van de geboden, spijswetten en de bijbelse feesten. Tijdens onze eerste ontmoeting

namen we wat voedsel mee, want deze familie is arm. Ze namen het met dankbaarheid aan en zo vervolgden we onze gesprekken. In 2016 bezocht Zion, via onze hulp, een 10-daags educatief programma in Israël. Na deze reis was Zion in vuur en vlam over Israël en wilde alijah maken. In 2017 heeft hij 8 maanden een religieus studieprogramma in Israël gevolgd en na afloop kwam hij tot ontdekking dat Israël zijn thuis is. Op dit punt kwam hij naar ons voor hulp.

Tijdens voorbereidingen voor zijn vertrek ontstonden er problemen met zijn papieren en werd Ezra's hulp onmisbaar. Hij moest naar de ambassade in Tashkent en om zijn reis vanuit Boechara mogelijk te maken hebben we hem financieel geholpen, ook met de verschillende vergunningen

en de vertalingen. Eind december kon Zion uiteindelijk Alijah maken. Gedurende deze tijd leerden we ook zijn zus Adina kennen. Ook haar hebben we geholpen om een studieprogramma in Israël te volgen. Zion's en Adina's ouders hebben hun grote dankbaarheid aan Ezra geuit en tot slot zegende Daniël, Zions vader, ons in het Hebreeuws!

HULP GEVRAAGD

U kunt families als die van Zion ondersteunen via 'Project Ezra'.

alijah uit oezbekistan

ALIJAH CIJFERS 2017

Ezra heeft in 2017 in het totaal 4.763 mensen geholpen om Aliyah te maken. We zijn de God van Abraham, Izaäk en Jacob erg dankbaar dat zoveel Joden in staat waren om terug te keren naar het land van hun voorvaders.

Uw hulp (gebed en donaties) hielpen om dat ook mogelijk te maken! Het aantal mensen dat naar Israël vertrok is in alle landen gestegen. Het aantal uit Oekraïne blijft het hoogst. Verder valt op, in overeenstemming met de rapporten van het Joods Agentschap, dat het aantal olim (emigranten) uit Rusland stijgt. Er zijn vele redenen waarom mensen besluiten om te vertrekken.

Aan de ene kant gaat het vaak om familiehereniging en om een lang gekoesterde wens te vervullen. Aan de andere kant is het vaak ook een gevolg van oorlog (West-Oekraïne), antisemitisme, armoede en de algemene politieke en economische situatie. Het besluit kan ook getriggerd worden door ziekte van een familielid: de wetenschap dat in Israël de medische behandeling beter is. Hiernaast ziet u de alijah statistieken over 2017 voor de meeste landen waar Ezra als organisatie werkt. Om veiligheidsredenen kunnen we echter niet alle statistieken van de landen waarin Ezra werkt met u delen.

ARGENTINIË	50
AZERBEIDZJAN	102
BRAZILIË	100
GEORGIË	137
HONGARIJE	3
KAZACHSTAN	94
MOLDAVIË	156
RUSLAND	1.481
OEKRAÏNE	2.651
OEZBEKISTAN	146

Deze 4.763 Joden kunnen nu als vrije mensen in Israël wonen, volgens Gods eeuwige plan met hun levens. Bedankt voor uw steun en betrokkenheid!

ZATERDAGAVONDEN

Elke zaterdagavond is er om 17.00 uur een samenkomst.

SPECIALE BIJeenKOMSTEN

WO 25 april 2018 (19.30 uur) • Jerry en Jo Miller



Jerry Miller is a Messiaanse Jood die in 1975 tot geloof kwam in Jesoeja. Jo en Jerry hebben meer dan 40 jaar in de Messiaanse beweging gediend in diverse leiderschapsrollen (o.a. als Messiaanse rabbijn en vertegenwoordiger van *Tikkun Ministries*). Door de jaren heen hebben Jo en Jerry gediend over de hele wereld. Hun duidelijke onderwijs heeft vooral focus op Israël, de Kerk en de Ene Nieuwe mens. Sinds 2013 dienen Jo en Jerry in Spokane bij Gateways Beyond Internationaal. Van hieruit reizen ze over de wereld om volgende generaties toe te rusten in voorbereiding op de wederkomst van Israëls Messias.

ZA 2 juni (17.00 uur) • Dov Bikas (Israël)

Dov & Olga werken in Israël onder drugsverlaafden en prostitués en doen belangrijk werk!



ISRAËL, DE MESSIAS EN JIJ?

Training bij u in de buurt?

In het afgelopen jaar heeft PETACH TIKVAH een nieuwe training ontwikkeld met als titel 'Israël, de Messias en jij'. Deze training geeft op een eenvoudige en toegankelijke manier meer kennis en begrip ten aanzien van Gods plan met Israël. De reacties zijn zo positief dat we hebben besloten de training breder aan te bieden. Heeft u belangstelling, of een groep die deze training zou willen volgen, dan kunnen we de mogelijkheden met u bespreken. Meer informatie? Mail of bel ons!

Eelco Schaap

ALGEMENE GIFTEN BELANGRIJK!

Als u (nog) geen donateur bent maar zich wel betrokken voelt bij het werk van PETACH TIKVAH willen we u vrijmoedig vragen of u wilt overwegen ons te ondersteunen met een financiële bijdrage!

Op de bijgevoegde antwoordkaart is het mogelijk uw gift te specificeren, maar een niet-gespecificeerde, algemene gift is óók belangrijk! Zonder algemene giften zijn we als een motor zonder olie! Denk aan kosten voor trainingen, nieuwsbrieven, voorlichting, website & ICT, salaris, huisvesting en kantoorkosten. Specificatie 'PROJECT PETACH TIKVAH' mag ook. Indien u al wel donateur bent willen we u graag hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage. Zonder uw trouw zouden we onze opdracht voor God niet goed kunnen uitvoeren.

VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN

Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: 'Project PETACH TIKVAH', 'Project Ezra', 'Project Gaarkeuken', 'Project Onderwijs & Training' of 'Waar nodig'.

DANK U WEL VOOR UW STEUN!

COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden. Stichting PETACH TIKVAH werkt vanuit een boerderij, vlakbij het voormalige 'Judendurchgangslager' Westerbork. In de periode 1942-1944 werden hier 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen.

DOELSTELLINGEN

1. PETACH TIKVAH is een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief. Als gemeenschap maken we deel uit van de beweging die Jesjoea (Jezus) in Israël startte. Focus is: gemeenschap, aanbidding en gebed, discipelschap, evangelisatie en Israël. We willen (jonge) mensen toerusten.
2. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Romeinen 11:11).
3. PETACH TIKVAH wil meewerken aan het herstel van het lichaam van Jesjoea (Jezus) door te streven naar verzoening en eenheid, en een brug te zijn tussen Jood en niet-Jood (Efeziërs 2:14-16).

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN: NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!



Layout: SJOEAL, Sybe de Vos


PetachTikvah
door of hope



EELCO EN KARIN SCHAAP

... zijn de 'visie- en fakkeldragers' van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften. Het is een geloofswerk met financiële uitdagingen! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!