



# Hollywood en het eeuwige plan van God

## PETACH TIKVAH deur van hoop

door Johanan de Vos

**Ooit een film proberen te volgen waar je pas halverwege invalt? Ondanks het feit dat je snapt wat er gezegd wordt en ook kleine scènes goed kunt begrijpen, kost het toch veel moeite om de grote verhaallijn te achterhalen. Je zult wel moeten, want zonder het snappen van de grote verhaallijn zal je uiteindelijk toch nog afhaken.**

Hetzelfde geldt voor ons als we de Bijbel proberen te begrijpen, vooral ook als we willen snappen hoe de profetieën overeenkomen met onze eigen tijd. Ja, er zijn genoeg meningen over hoe we die profetieën moeten uitleggen. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we maar weinig zeker weten over de toekomst. Wanneer komt Jezus terug? Wel of geen derde tempel? Hoe zit het nou precies met de opname? We



kunnen door al deze vragen soms door de bomen het bos niet meer zien. Ik denk dat hier het voorbeeld van de film ons kan helpen. Want als we de grote lijn te pakken hebben dan volgen de details vanzelf op z'n tijd. Of zoals de Engelsen zeggen: *the main thing is to keep the main thing the main thing!*

### De Hollywood-formule

Trouwens veel films, vooral die uit Hollywood, zijn goed te voorspellen omdat ze vaak precies dezelfde opbouw hebben. Er bestaat zoiets als de *Hollywood-formule* voor een succesvolle film. Deze formule gaat ongeveer als volgt: je hebt een hoofdpersoon die een doel moet bereiken. Het mag niet

## NIEUWS

jaargang 13 • nr 3 • augustus 2016

te makkelijk zijn, dus is er een tegen-speler nodig die het de hoofdpersoon moeilijk maakt. Voor de diepte in het verhaal is er nog een derde persoon nodig waarmee de hoofdpersoon een relatie moet opbouwen om dingen te leren en zo zijn doel te kunnen bereiken. Als de hoofdpersoon het doel heeft behaald en dus de obstakels heeft overwonnen, met behulp van anderen, eindigt de film.

Bestaat er voor de Bijbel ook zoiets? Kunnen we spreken van een *Bijbel-formule*? Ik denk van wel. Het enige wat we hoeven te doen is Genesis 2 vergelijken met Openbaring 22. Het verhaal begint met een paradijs, een huwelijk en God die in de tuin wandelt en bij de mensen wil zijn. In Openbaring zien we opnieuw dit paradijs, een huwelijk tussen het Lam en de Bruid en God die bij de mensen wonen wil.

Alles wat hier tussenin gebeurt moeten we dus begrijpen vanuit deze verhaallijn: er komt een bruiloft en God zelf wil daarbij zijn!

Als we het verhaal oppakken na Genesis 2 dan zien we hoe Adam en Eva door niet te geloven in God maar in 'de tegenspeler' uit de tuin verbannen worden naar een plaats van moeite, zonde, verdriet en de dood. Maar dan gaat het verhaal verder in Genesis 12. Abraham wordt geroepen naar het *land* dat God hem wijzen zou. Wat heeft God precies in gedachten als hij later aan Abraham vraagt: 'Neem je geliefde zoon en ga naar de *plek* die ik je wijzen zal'? Op deze plek toont Abraham zijn geloof in God. Is er misschien een connectie tussen Genesis 2 en Genesis 22? Ik denk van wel!

## De Bijbel-formule

Genesis 22 - 1 Kronieken 22 - Openbaring 22.

Als we het verhaal verder volgen zien we Mozes en Jozua die het volk terug-

brenge naar het *land* naar die *plaats*. En David met zijn vurige wens om een rustplaats voor Gods aanwezigheid zelf te maken op de plaats waar zijn voorvader Abraham ooit gestaan had. Eerst moet Jeruzalem veroverd worden en dan zal zijn zoon Salomo de tempel bouwen (1 Kronieken 22). Maar we raden het inmiddels al; het volk dat uit Abraham voortkwam vertrouwt God niet en ze vervallen tot zonde en rebelle en worden het land uitgezet en de woonplaats van God wordt verwoest. Maar ze komen terug en herbouwen de tempel. Het is de Zoon van God zelf die deze tweede tempel bezoekt en buiten de muren op diezelfde berg Zijn leven geeft voor alle mensen. De Geest van God daalt neer op een tempel van levende Joodse stenen. Opnieuw volgt er een ballingschap, maar helaas begrepen toen weinigen dat op ballingschap altijd weer een terugkeer volgt. Was de oorzaak misschien dat wij zelf niet begrepen dat elk mens een balling is en op zoek moet zijn naar de stad waarvan 'God Zelf de bouwer en de maker is'?

## Eind goed, al goed

In onze tijd zien we dat de ballingen opnieuw terugkeren naar het land en die stad, zoals de profeten al hadden gezien. Wat kan dat anders betekenen dan dat er opnieuw een tempel wordt bereid voor de komst van Jezus? Dit keer een geestelijke tempel waar Jood en heiden samen aan werken. Die ene nieuwe mens (Efeziërs 2). Maar zelfs Jezus' wederkomst is niet het einde van het verhaal. Jezus zal samen met Zijn bruid een plaats bereiden voor God zelf: 'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.'

Pas dan is het verhaal af! Als wij ons dit realiseren dan snappen we dat onze vraag eigenlijk niet moet zijn: 'hoe komen wij in de hemel?', maar: 'hoe komt God op aarde?' Al onze kennis en gedachten over de toekomst verbleken bij dit fantastische vooruitzicht en maakt het misschien iets makkelijker om de toekomst met al haar uitdagingen en onzekerheden tegemoet te zien! ■

# Honderste immigrant uit de Oeral

Irina van Snezhinsk is de honderdste immigrant ('oleh', meervoud: 'olim') vanuit de Oeral in Rusland sinds Ezra hier een kantoor geopend heeft. Ons hoofdkantoor in die regio bevindt zich in Chelyabsink en Ezra heeft daar verschillende vertegenwoordigers. De Joden vliegen naar Israël vanuit de plaats Ekaterinburg.

Voor Irina was het maken van aliyah in eerste instantie vooral een mogelijkheid om haar enige al in Israël wonende dochter weer terug te zien. Echter nadat ze die beslissing had gemaakt werd er een kwaadaardige hersentumor geconstateerd en daarom wilde Irina zo snel mogelijk aliyah maken. Zodra ze haar visum van de consul in Moskou ontving heeft Ezra ze naar Israël laten vliegen.

Ezra heeft Irina financieel geholpen met haar paspoort en haar reis naar Moskou. Ze heeft geen woorden hoe ze haar dankbaarheid moet uitdrukken naar het team van Ezra: 'Als deze hulp er niet was geweest zou ik niet geweten hebben hoe dit allemaal had gemoeten. Ik weet dat jullie hebben gebeden en ben er erg dankbaar voor dat jullie dat gedaan hebben.'

De dag nadat Irina in Israël aankwam is ze opgenomen in een ziekenhuis in Petach Tikvah. Na een uitgebreid onderzoek is ze direct geopereerd. Irina schreef 'God leidt mij altijd!' We wensen Irina een spoedig herstel!

## HULP GEVRAAGD!

Petach Tikvah werk nauw samen met Ezra. Het is goed te weten dat in Oekraïne vanwege de oorlog nog veel Joden op de vlucht zijn (je hoort hier niets over in de media). Maar ook verhalen vanuit Hongarije tonen aan dat het 'klimaat' aan het veranderen is en Joden zich onveilig beginnen te voelen.

**Wij vragen u om - samen met Ezra - Joden te helpen. Uw financiële hulp via Petach Tikvah is welkom! Vermeld bij uw gift: 'Ezra'.**

Project: Ezra





# Israël Experience jongerenreis voorjaars- vakantie 2017

**Ben je tussen de 17 en 35 jaar?  
Dan willen we je uitnodigen voor  
een unieke 10-daagse Israëlreis in  
de voorjaarsvakantie (do 16 t/m 26  
feb 2017). Deze reis is uniek om  
verschillende redenen:**

- We durven te zeggen dat we echt de goedkoopste zijn van Nederland. Met de vroegboekorting (aanmelden vóór 20 oktober 2017) betaal je maar €995,- ALL-IN. Dat wil zeggen vliegticket, accommodaties, vervoer, maaltijden en entreegelden inbegrepen). Boek je later dan betaal je €175,- meer, dus € 1.170,-
- Deze reis is niet zomaar een 'gewone' toeristische reis. Het gaat je inzicht

geven in wat God doet in Israël en ook beter begrip geven in wat de Bijbel eigenlijk zegt over Israël. Zo brengen we je in contact met Messiaanse gelovigen en andere contacten met de lokale bevolking. Daarnaast gaan we natuurlijk ook het hele land verkennen (van Golanvlakte in het Noorden tot en met een expeditie in de Negev, Tel Aviv, Jeruzalem enz.)

- Deze reis zal je relatie met God verdiepen. Dit hebben elke jaar gezien bij degenen die dit reisavontuur met ons aangingen. Door gesprekken, door getuigenissen van de lokale bevolking en doordat we elke morgen samen met aanbidding en gebed starten.



## ZIN IN DIT AVONTUUR?

Ben je christen, flexibel, en  
avontuurlijk ingesteld?  
Meld je dan vóór 15 oktober  
2016 aan via:  
[EELCO@PETACHTIKVAH.ORG](mailto:EELCO@PETACHTIKVAH.ORG)  
Je mag ook eerst onze flyer  
aanvragen!

## Terugblik 'Journey of the heart' Sjavoe'ot weekend 2016



door  
Martin  
& Nicole

**Afgelopen juni is er voor de tweede keer het Journey Of The Heart festival georganiseerd wat gelijk viel met het wekenfeest (Sjavoeot). Met het succes van de eerste editie, keken wij er ontzettend naar uit om iedereen weer te zien, nieuwe mensen te leren kennen en God bezig te zien.**

Toen we vrijdag aankwamen was het nog erg rustig, maar al gauw stond het terrein vol met tentjes en caravans van mensen uit het hele land. We begonnen het weekend goed met een heerlijke vismaaltijd rond het kampvuur. Dit was een fijne manier om nieuwe mensen te spreken en met elkaar te connecten. Daarna hadden we de eerste 'worshipdienst', waarin al snel duidelijk werd dat we met z'n allen een grote passie deelden: aanbidding. Elke dienst werd er gezocht naar wat

God wilde zeggen en was er ruimte voor worship d.m.v. muziek, eigen inbreng en gebed. Elke avond werd afgesloten met gezelligheid en soms muziek bij het kampvuur.

Zaterdagmiddag was er een apart programma voor de mannen en vrouwen. De mannen hebben zich fysiek uitgeleefd bij de estafette/survivalrun en daarna samen gezocht naar wat het inhoudt om een man in Gods koninkrijk te zijn. Een ding dat naar voren kwam is dat de wereld een heel ander ideaalbeeld van de man heeft dan wat God in Zijn woord zegt. De vrouwen hebben deze middag gesproken over dat we Jezus' bruid zijn. Ze hebben gezellig gepicknickt op de heide en geluisterd naar het getuigenis van een van de vrouwen. Het was een bijzondere middag die werd afgesloten met heerlijke broodjes hamburger.

Het weekend vloog voorbij en voor we het wisten was het al zondag. Zondag hebben we nog twee mooie diensten gehad en daarna was het tijd om onze tentjes op te ruimen. Het is mooi om een heel

weekend samen te zijn met mensen die allemaal vol overgave voor Jezus gaan. We hebben met elkaar gezocht naar nieuwe manieren om God kenbaar te maken en opnieuw een opwekking te weeg te brengen in Nederland en Europa. Dit hebben we gedaan aan de hand van alles wat bekend is van de opwekking van de Moraviërs een paar honderd jaar geleden. Toewijding, aanbidding, verbond en fellowship waren kenwaarden voor de Moraviërs waar ze zich streng aan hielden. Aan de hand van een aantal 'pitch talks' hebben we ons verdiept in deze kernbegrippen en hebben we gekeken hoe we dit kunnen toepassen in onze eigen levens, maar ook met z'n allen als lichaam van Christus.

Al met al was het een mooi en inspirerend weekend waarin we veel geleerd hebben maar ook tot rust mochten komen in de aanwezigheid van onze grote Papa. De organisatie was top, de sfeer was gezellig en het weer was goed! We zien nu al uit naar een derde editie van dit toffe festival én naar wat God doet/gaat doen in ons land!



## zaterdagavonden • samenkomst

**Elke zaterdagavond om 18.30 uur - iedereen is welkom!**

We zijn een gemeenschap met een hart voor Israël en de wereld om ons heen. Iedere samenkomst is er aanbedding en staat het Woord van God centraal. God is een God van liefde, beweging, kracht, herstel, genezing, bevrijding, veiligheid, geborgenheid, troost, overwinning, verbondenheid, voorziening en nog veel meer!

- Zaterdag 17 september Sietske Holwerda
- Zaterdag 24 september geen samenkomst !
- Zaterdag 1 oktober Martin Dol van Royal Mission
- Zaterdag 8 oktober Jaap Bönker – Bijbelse cultuur
- Zaterdag 15 oktober Eelco Schaap - Soekot
- Zaterdag 22 oktober Johanan de Vos - Vreugde van de wet
- Zaterdag 29 oktober nog niet ingevuld

## ‘Israël, de Messias en jij’ is gestart!

Onlangs is de basistraining van 10 avonden, die gaat over Gods plan met Israël, land en volk en wat dat voor jou betekent, gestart. Niet alleen het Joodse karakter van de Bijbel wordt belicht, maar ook de Masjiach (Messias), de terugkeer (aliyah), herstel en wedergeboorte van Israël en Gods roeping voor

de volken. Uiteraard gaan we niet voorbij aan de huidige actuele ontwikkelingen in relatie tot de Bijbel. We starten de avond met een gezamenlijke maaltijd en gaan daarna in small-groups uiteen, zodat er in intieme setting met elkaar gesproken en gebeden kan worden.

### ICT-ondersteuning gezocht

We zoeken dringend een netwerkbeheerder / ICT'er die mee kan helpen bij het beheer en ondersteuning van ons computernetwerk. Naar schatting is er een wekelijkse tijdsinspanning van 1-2 uur nodig.

### Klussers en groenbeheer

We zoeken mensen die willen helpen met groenbeheer en onderhoud van gebouwen.

**MEER INFO:**  
EELCO@PETACHTIKVAH.ORG



### vermelding specifieke giften

Geef u alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: ‘Project Petach Tikvah’, ‘Ezra’, ‘Shalom Ministries’, ‘Onderwijs & Training’, ‘Discipelschap’, ‘Midden-Oosten’, ‘Waar nodig’.

## COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden. Stichting Petach Tikvah werkt vanuit een boerderij, vlakbij het voormalige ‘Judendurchgangslager’ Westerbork. In de periode 1942-1944 werden hier 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen.

Doelstellingen van de stichting:

1. Petach Tikvah is een gemeenschap met een hart voor Israël en maakt onderdeel uit van de beweging die Jesjoea (Jezus) in Israël startte. Focus: gemeenschap, aanbedding en gebed, discipelschap, evangelisatie en Israël. We willen (jonge) mensen toerusten en de komst van de Messias bespoedigen. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11)
2. Petach Tikvah wil meewerken aan het herstel van het lichaam van Jesjoea (Jezus) door te streven naar verzoening en eenheid en een brug te zijn tussen Jood en niet-Jood (Efeziërs 2:14-16).

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen

T 0593 - 59 20 97

info@petachtikvah.org • www.petachtikvah.org

Lid van Israëlplatform.nl



IBAN:

NL75 RABO 0382896408

BIC: RABONL2U

Al uw giften zijn  
belastingaftrekbaar!

  
**PetachTikvah**  
door of hope



### Eelco en Karin Schaap

... zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van *Petach Tikvah*. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij en het terrein. Het is een geloofswerk wat financiële uitdagingen kent!

Wilt u overwegen het werk van *Petach Tikvah* te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!